



Bản Tin Thế Đạo

Số 104 ngày 20-3-2018

TIN SAN JOSE CALIFOPRRIA:

ĐẠI HỘI THƯƠNG NIÊN NĂM THỨ 16 HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI

Vào ngày Chủ Nhật 18-3-2018 Hội Tương Tế Cao Đài đã tổ chức Đại hội Thương niên năm thứ 16 tại Thánh Thất San Jose, CA số 1479 đường S. White San Jose, CA 95127 Hiện diện trong phiên họp gồm có 5/7 thành viên Hội Đồng Quản Trị và một số hội viên.



Thánh Thất San Jose, California

Tương cũng nên nhắc lại là hội Tương Tế Cao Đài là một Hội duy nhất về tương tế cho những hội viên là tín đồ Cao đài và thân hữu tại hải ngoại. Những vị lãnh trách nhiệm trong Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành là những người tự nguyện phục vụ cho hội và không lãnh lương.

Đại hội chấm dứt vào khoảng 3.15 PM và trước khi chia tay, Hội có chiêu đãi bữa ăn bánh mì với cà-ry chay cùng với món chè đậu trắng với nước dừa ngon tuyệt.



VÀI HÌNH ẢNH BUỔI ĐẠI HỘI



Phụ lục: 1* - DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1*- Nguyễn Sam	: Chủ tịch
2*- Nguyễn Ngọc Dũ	: Phó Chủ tịch.
3*- Nguyễn đăng Khích	: thành viên
4*- Mai Ngọc Tuyết	: thành viên
5*- Dương Văn Ngừa	: thành viên
6*- Võ Lạc Quan	: thành viên
7*- Nguyễn Vạn Năng:	: thành viên
8*- Nguyễn Thành Hưng:	: thành viên

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

1*- Nguyễn Thành Hưng	: Trưởng Ban
2* Dương văn Ngừa	: Phó Trưởng Ban
3*- Nguyễn đăng Khích	: Phó Trưởng Ban kiêm Thư Ký
4* -Mai Xuân Thanh	: Ban Xã hội

Phụ Lục 2: Tóm lược về Hội Tương Tế Cao Đài

Tóm Lược
Hội Tương Tế Cao Đài
(Tham chiếu Thông báo số 02/HĐQT ngày 25-12-2002)

A-Mục đích việc thành lập

*-**HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI** là một tổ chức xã hội bất vụ lợi (Non-Profit Organisation) được thành lập nhằm mục đích thể hiện tình tương thân tương ái giữa những người Tín đồ Cao Đài gia nhập Hội, tạo điều kiện cho các thành viên trong Hội đóng góp nghĩa vụ vật chất lẫn tinh thần để giúp đỡ về “Hậu sự” khi có thành viên trong Hội qua đời (Chương I- Mục đích Hội)

B- Nét đặc trưng của Hội Tương Tế Cao Đài:

- *- Không phân biệt sức khỏe, tuổi tác đối với người xin gia nhập.
- *- Những người điều hành quản lý Hội thực sự làm việc thiện nguyện (công quả) không hưởng lương hay bất cứ trợ cấp nào khác.
- *-Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Giám Sát phải Minh Thệ trước Thiên Bàn Chí Tôn và Bàn Thờ Hộ Pháp.
- *-Đưa “Tinh thần Cao Đài” ra toàn xã hội, mời gọi cả những người chưa phải là Tín đồ Cao Đài gia nhập Hội nếu có nhu cầu và được giới thiệu.

C- Tiêu chuẩn, điều kiện gia nhập:

- *- Là Tín đồ Cao Đài từ 21 tuổi trở lên hiện đang sống tại Hoa Kỳ (Dưới 21 tuổi, phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc của người giám hộ hợp pháp). Thân hữu của Tín đồ Cao Đài nếu được giới thiệu cũng được gia nhập Hội.
- *- Đóng một lần 40 đôla vào Quỹ Dự Trữ Phúng điếu.
- *- Phải hoàn tất Hồ sơ gia nhập Hội theo qui định chung. Khi có Hội viên qua đời, đóng tiền Phúng điếu là (20) Mỹ kim (Nếu người chết là Hội viên chính thức) và (10) Mỹ kim (Nếu người chết là Hội viên Dự bị).
- *- Tuân thủ quy định về thời hạn nộp tiền phúng điếu, niên liễm, các qui định về nghĩa vụ của Hội viên.

D- Quyền lợi Hội viên:

Khi Hội viên qua đời, người thụ hưởng hợp pháp được hưởng quyền lợi sau:

- *- Hưởng trọn 100% tiền phúng điếu do Hội viên đương nhiệm đóng góp theo mức do Điều lệ qui định (Mức đóng góp này tùy theo người quá cố là Hội viên chính thức hay Hội viên Dự bị)
- *- Được Ban Điều Hành Hội thực hiện phân ưu và phúng điếu trong điều kiện cho phép.

E- Gia nhập Hội:

Hồ sơ gia nhập Hội xin gửi về:

**Hội Tương Tế Cao Đài,
3267 Moreno Ave, San Jose, CA 95127**

F- Liên lạc:

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

1*- **Nguyễn Sam** - Phone : (408) 759-9339 (Cell)
E-mail: duyvan2011@gmail.com

2*- **Nguyễn Thành Hưng** - Phone:
Email:

3*- **Dương Văn Ngừa:** Phone (408) 772-0989 (Cell).
E-mail: datthong2005@yahoo.com

4*- **Nguyễn Đăng Khích:** Phone: 408-926-9186
E-mail: tnndk4@gmail.com

HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI

TRONG SỐ NÀY

1*- Đại hội thường niên năm thứ 16 Hội Tương Tế Cao Đài ngày 18-3-2018 tại San Jose, California (Dũng - Uyên)	01
2*- Tây Ninh Đồng Hương Hội - Hoa Kỳ mời tham dự tiệc Tân Niên Mậu Tuất (2018) tại thành phố Westminster, California.	07
3*- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Nguyễn Lệ Thủy, Cao Đài Đại Đạo Từ Điển Tâm Nguyên)	10
4*- Phật nói: Cho đi đừng hối hận, mất rồi đừng tiếc nuối (BM, nguồn Internet).	18
5*- Phân ưu	21

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YẾM TRỢ
BẢN TIN THẾ ĐẠO
TẬP SAN THẾ ĐẠO
WEB: www.banthedao.net
Email: banthedao@comcast.net

**TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI HOA KỲ
MỜI THAM DỰ THAM DỰ TIỆC TÂN NIÊN MẬU TUẤT 2018**

TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI - HOA KỲ

Kính Chúc

Quý Đồng Hương

và Thân Hữu cùng gia đình

MỘT NĂM MẬU TUẤT

Tràn Đầy Hạnh Phúc

Phước Lộc Dồi Dào

Vạn Sự An Khang

và

Hưởng Một Mùa Xuân Tươi Vui



Thiệp Mời

* * *

Tây Ninh Đồng Hương Hội-Hoa Kỳ

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương, Quý Thân Hữu & Quan Khách tham dự **Tiệc Tân Niên MẬU TUẤT**, sẽ được tổ chức vào

Ngày Chủ Nhật 01 tháng 4 năm 2018
Từ 10 giờ sáng đến 3:00 chiều tại
PARACEL SEAFOOD RESTAURANT
15583 BROOKHURST STREET
WESTMINSTER, CA 92683

Sự hiện diện của quý vị là một niềm vui chung cho toàn thể đồng hương Tây Ninh và để cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi của ngày Xuân THA HƯƠNG.

Ủng Hộ Ẩm Thực:

\$35.00 cho người lớn

\$15.00 cho trẻ em dưới 12 tuổi

Xin mời quý Đồng Hương và Thân Hữu đóng góp vào Chương Trình Văn Nghệ để buổi tiệc được thêm hào hứng. Đặc biệt tiệc Xuân năm nay ngoài chương trình văn nghệ đặc sắc do các văn nghệ sĩ *CÂY NHÀ LÁ VƯỜN* của TÂY NINH trình bày. Còn có tiết mục: Vinh danh các ĐH đóng góp vào sinh hoạt của Hội. Phát giải khuyến học cho Thanh thiếu niên v...v...

Chương trình sẽ khai mạc đúng giờ.

Thay mặt Ban Điều Hành
Đỗ Ngọc Thủy- Phó Ngoại Vụ

Chương Trình

* * *

- 10 giờ: Tiếp Đón Gia Đình Đồng Hương, Thân Hữu,
và Quan Khách
- 11 giờ: Chào Cờ VN & Hoa Kỳ + Phút Mặc Niệm
- 11g10: Giới Thiệu Quan Khách và Niên Trưởng
- 11g20: Hội Trưởng Chúc Tết và Khai Mạc
- 11g30: Hợp Ca Liên Khúc ly Rượu Mừng & Xuân Đã Về
- 11g40: Múa Lân
- 11g50: Đại Diện Hội Đồng Niên Trưởng Phát Biểu và
Chúc Tết
- 12g00: Lễ Chúc Thọ & Li Xi
- 12g10: Giới thiệu tỉnh Tây Ninh-Vinh danh Đồng hương
- 12g30: Khai Tiệc & Văn Nghệ
- 13g00: Bầu Cử Tân BCH nhiệm Kỳ 2018 & 2020
- 13g15: Trao Giải Học Bổng, Khuyến Học & Giải
Học Sinh Gương Mẫu
- 14g00: Văn Nghệ
- 15g00: Cảm Ơn của Ban Tổ Chức & Bế Mạc.

* * *

Tây Ninh Đồng Hương Hội – Hoa Kỳ Điện Thoại Liên Lạc Tiệc Tân Niên:

- (714) 795 - 0261 (Hoa Thế Nhân)
(444) 554-6814 (Đỗ Ngọc Thủy)
(310) 483-2261 (Lê kim Thao)
(714) 785-0301 (Lan Trinh)
(714) 345- 9971 (Vĩnh Hà)
(714) 791-6481 Nguyễn Lý Sáng)
(714) 414 - 9215 Phạm Ngọc Lân)
(714) 548 - 5434 (Ngô Thành Thảo)
(714) 487 - 9764 (Ngô Thiện Đức)
(714) 292- 3130 (Sơn Nguyễn)
(714) 468 -3325 (Tú Phạm)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 大道三期普度
E: The Great way of the Third Universal Salvation
F: Troisième Amnistie de Dieu en Orient.

A- KHÁI QUÁT:

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một nền Đạo lớn mở ra vào thời kỳ thứ ba để cứu giúp toàn cả chúng sanh nơi cõi trần này, hầu thoát khỏi cảnh khổ của luân hồi mà trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, chính là Niết Bàn đó vậy. (Đại Đạo là một nền Đạo lớn, nhưng khi nói lớn thì không còn gì lớn hơn nữa, nên nói là Đại Đạo. Tam Kỳ là thời kỳ thứ ba. Phổ Độ là cứu giúp chúng sanh rộng khắp).

Khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn xưng danh hiệu là: “CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT” nên nền Đạo này còn được gọi theo danh xưng của Đấng Thượng Đế là ĐẠO CAO ĐÀI. Gọi là Đại Đạo bởi vì Đạo Cao Đài là một nền Đạo lớn do Đức Thượng Đế sáng lập. Mục đích của Đại Đạo là Qui Tam giáo: Nho – Thích - Lão và hiệp nhứt Ngũ Chi là Nhon đạo - Thần đạo - Thánh đạo - Tiên đạo - Phật đạo.

«Đức Chí Tôn mở Tam-Kỳ Phổ Độ này gọi là mở Cơ quan tận độ chúng sanh tức nhiên là lập một khoa thi sang Tam chuyển tái phục Thiêng liêng vị nơi cảnh vô hình, mỗi chuyển tức nhiên mỗi khoa mục của các Đấng chơn hồn cần phải thi đoạt vị: thăng hay đoạ. Bởi cơ cho nên Đức Chí Tôn gọi là trường thi công quả là vậy. Đức Chí Tôn cho Hộ Pháp và Thập Nhị Thời Quân đến cốt yếu để mở cửa Bí pháp ấy đặng cho vạn linh đoạt vị. Cả thấy đều hiểu rằng Đức Chí-Tôn buổi mới sơ khai, chưa tạo thiên lập địa, Ngài muốn cho vạn linh đặng hiệp cùng Nhứt linh của Ngài do quyền năng sở hữu của quyền hạn Thần linh.

Gọi là Tam Kỳ Phổ Độ vì trước đây đã có hai thời kỳ Phổ Độ rồi:

■ Nhứt Kỳ Phổ Độ khai thời thượng cổ có các Tôn giáo:

- Phật giáo do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật khai mở.
- Tiên giáo do Đức Thái Thượng Đạo Tổ khai mở.
- Nho giáo do Đức Văn Tuyên Đế Quân khai mở.

Đồng thời:

- + Đức Brahma-Phật mở Đạo Bà La Môn.
- + Đức Moïse mở Thánh giáo ở nước Do Thái gọi là Do Thái giáo

■ Nhị Kỳ Phổ Độ khai thời Trung cổ có các Tôn giáo:

- Đức Phật Thích Ca mở Phật giáo ở Ấn Độ.
- Đức Lão Tử mở Tiên giáo ở Trung hoa.
- Đức Khổng Tử mở Nho giáo ở Trung hoa.
- Đức Chúa Jésus mở Thánh giáo ở nước Do Thái.
- + Đức Mahomét mở Hồi giáo ở nước Ả Rập,

+ Đức Khương Thượng cầm Bảng Phong Thần mở ra Thần đạo ở Trung hoa...

■ Nay, thời Tam Kỳ Phổ Độ nhằm cuối Hạ nguơn Tam chuyển bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, Đức Chí Tôn đến “Qui nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi” vì ngày nay Càn khôn dĩ tận thức, năm châu chung chợ, bốn biển chung nhà, nên Đức Ngài đến mở ra một nền Đại Đạo tại nước Việt Nam, thống nhứt thành một mối, để nhơn loại không còn bị chia rẽ nhau vì khác Tôn giáo, hầu tiến đến một THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG.

Vì lẽ đó Đức Chí Tôn lập Tam Trấn Oai Nghiêm thay quyền Tam giáo mới trấn phục nổi hoàn cầu, gồm có:

- Phật Quan Âm thay quyền Phật giáo: Nhị trấn Oai Nghiêm.
- Đức Lý Đại Tiên Thái Bạch Kim Tinh thay quyền Tiên giáo, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ.
- Đức Quan Thánh Đế Quân thay quyền Thánh giáo, là Tam Trấn Oai Nghiêm, lập Nho Tông Chuyển thế.

Tóm tắt ba thời kỳ Phổ Độ:

NHỨT KỲ PHỔ ĐỘ

Phật: Nhiên Đăng cổ Phật
Tiên: Thái Thượng Đạo Tổ
Thánh: Văn Tuyên Đế Quân.

NHỊ KỲ PHỔ ĐỘ

Phật: Thích Ca Mâu Ni
Tiên: Thái Thượng Lão Quân
Thánh: Không Thánh Tiên Sư

TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Phật: Quan Âm Như Lai
Tiên: Thái Bạch Kim Tiên
Thánh: Quan Thánh Đế Quân

Đức Chí Tôn cho biết đây là kỳ Phổ Độ chót, trước khi mở Đại Hội Long Hoa là có cuộc Phán Xét cuối cùng, tận độ toàn cả chúng sanh, cứu giúp không để sót một ai. Đức Chí Tôn khẳng định “Gặp TAM KỲ PHỔ ĐỘ” này mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi”. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chánh thức mở ra vào ngày 15 tháng 10 năm Bính-Dần (dl: 19-11-1926) và Đức Chí Tôn chọn dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam để Khai Đạo, dùng Tây Ninh làm Thánh Địa xây dựng các cơ quan trung ương, để từ nơi đây truyền bá khắp hoàn cầu, độ toàn Thế giới.

Thầy dạy: “Chi chi cũng tại TÂY NINH mà thôi”.

B- SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ:

Đức Hộ Pháp nói: “Có nhiều người viết Đạo sử và đã nói cho người ngoại quốc hiểu Đạo. Trong ấy có nhiều điều không đúng sự thật, nhứt là trong các bài Cơ. Đạo ban sơ thế nào?

- Nhiều người đã nói đến, đã giảng lịch sử Đạo, nhưng không đúng lịch sử chút nào hết. Sự thật như thế này: Trong năm Ất Sửu: các Thầy, các Ông, từ hàng Thảm phán, Phủ, Huyện, muốn tìm một

sự thật mà thiên hạ đã làm đảo lộn trong giới trí thức đương thời là “Con người có thể thông công cùng các Đấng thiêng liêng vô hình được” như là thuyết này đã làm cho cả Âu Châu sôi nổi, nhiều sách vở đã tung ra cả hoàn cầu do các Hội Thần linh học và Thông thiên học đã khảo cứu một cách rõ rệt. “Loài người có thể sống với cảnh thiêng liêng kia như chúng ta đang sống đây vậy”. Cái triết lý ấy làm cho nhiều người, như là người học thức muốn tìm tòi thấu đáo. Nơi hạng học thức ấy có một người cố tâm hơn hết là Đức Cao Thượng Phẩm. Ban sơ chưa biết gì, chỉ làm theo phương pháp bên Âu Châu hay bên Pháp là Xây bàn. Cái duyên ngộ Đạo của chúng tôi lúc đó chưa có quyền năng thiêng liêng xúi biểu hay xô đẩy. Chúng tôi muốn tìm hiểu huyền vi bí mật thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã tạo ra Càn Khôn Vũ trụ. Sách vở để lại cũng nhiều, nhưng thật ra lý thuyết ấy làm cho chúng tôi chưa quyết định về tín ngưỡng cách nào mà đức tin đã có thật vậy.

Khi Đức Chí Tôn đến với chúng tôi, Đức Chí Tôn mở ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ chớ không phải mở Đạo CAO ĐÀI. Tới chùng Ngài biểu chúng tôi cầm một cây Cờ và một ngọn bút đi các nơi thu Môn Đệ. Trọng-yếu của Ngài là thu mấy vị Tông đồ có sứ mạng trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ này làm môi giới độ ĐẠO sau này. Đức Chí Tôn biểu chúng tôi phò loan đặng Ngài dùng quyền năng Thiêng liêng kêu gọi mấy vị Tông đồ đó. Quả nhiên chẳng bao lâu, có đủ Thập Nhị Thời Quân hiển hiện ra, trong số các vị Thời quân ấy có Cao Tiếp Đạo ở tại Kim Biên chớ không phải ở Sài Gòn. Đi thu Thập Nhị Thời Quân rồi, Đức Chí Tôn mới mở Đạo. Chùng đó Ngài mới chỉ cho chúng tôi biết rằng có một người thờ Ngài là ông Ngô văn Chiêu, tức nhiên Đức Chí Tôn muốn thu Ông làm Giáo Tông đầu tiên đó. Có một điều lạ lùng suy nghĩ không ra nguyên cớ là Đức Chí Tôn biểu Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu may sắc phục Giáo Tông cho Người, kỳ hạn trong mười ngày Người sẽ được lên làm Giáo Tông. Trong thời gian mười ngày, chỉ có mười ngày mà thôi! Chúng tôi không hiểu nguyên cớ nào Ông Ngô văn Chiêu không hưởng được địa vị ấy.

Ông Ngô văn Chiêu là một vị Phủ, Đốc Phủ sứ buổi nọ, ở tại Hà Tiên, do nơi Cờ bút, Đức Chí Tôn đến với Ngài và thu Ngài làm Môn Đệ đầu tiên hết, là Người được Đức Chí Tôn xưng là “CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.” Trong khi đó Đức Chí Tôn đến với chúng tôi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đức Chí Tôn chỉ nhà của Ông Ngô văn Chiêu cho chúng tôi và nói: Ngô văn Chiêu thờ Thầy lâu rồi, các con đến đó kết Bạn cùng nó, vì cớ cho nên chúng tôi mới đến Ông Ngô văn Chiêu. Một buổi nọ chúng tôi phò loan học hỏi như thường ngày. Đức Chí Tôn kêu chúng tôi và Đức Cao Thượng Phẩm phải đi vô trong Chợ Lớn, đến tại nhà của Đức Quyền Giáo Tông của chúng ta bây giờ là Ông Lê Văn Trung. Buổi nọ Ông Lê Văn Trung đang làm Thượng Nghị Viện. Hội đồng Thượng Nghị Viện chẳng khác bây giờ là một vị Tổng Thống đời Pháp thuộc. Chúc Nghị Viện lớn lắm ! “

1-Tìm hiểu Cao Đài là gì? Lý do nào khai Đạo?

Đức Hộ Pháp nói về Tân Tôn giáo Cao Đài: “Đạo Cao Đài tức là ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ khai sáng vào thời kỳ này là do Thiên cơ tiền định và cũng hợp với lời tiên tri của các Đấng Giáo Chủ đã khai mở các Đạo giáo trên thế-giới: Theo Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo thì đều dạy rằng: thời kỳ này là thời kỳ Hạ nguơn khiến đời tận diệt để chuyển xây trở lại Thượng nguơn Thánh đức với một kỷ nguyên mới. Đặc biệt Đức Thích Ca Mâu Ni khi lập giáo có cho biết đến năm 2.500 kỷ nguyên Phật giáo, là thời kỳ để cho Đức Di Lạc ra đời mở Hội Long Hoa lập một kỷ nguyên

mới đó vậy”.

Cao Đài là gì? Nho Giáo nói rằng trên đỉnh đầu là Đấng Cao Đài. Đã nói là Cao thì không còn chi cao hơn nữa để tôn tặng Đức Thượng Đế là Đấng tối cao, tối đại. Ngày nay chính Đấng Thượng Đế mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ xưng danh là Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Giáo Đạo Nam phương. CAO ĐÀI là cái Đài cao, xưa muốn cầu Thần Tiên thì cất một cái Đài cao bằng tranh lá rồi lên đó để cầu đảo gọi là thảo đài. Nay chính Đấng Thượng Đế đến với nhân loại mở Đại Đạo nơi đất nước Việt Nam chính là mở cơ Đại Ân Xá lần ba để độ dẫn 92 ức nguyên nhân còn mê đắm hồng trần. Danh xưng “Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát” là gồm cả Tam giáo, gọi là Tam Giáo Qui Nguyên:

- Cao Đài là tượng trưng cho Nho Giáo.
- Tiên Ông là chỉ Tiên Giáo.
- Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ Phật Giáo.

Chính Đấng Thượng Đế đã nói về việc xưng danh ấy, tức nhiên quyền Chương quản Càn Khôn vũ trụ là «một mà ba, mà ba cũng như một» đầy đủ đức tính khiêm nhường.

Thầy dạy: “Các con coi bậc Chí Tôn như Thầy mà hạ mình đặng độ rồi nhơn sanh là thế nào, phải xưng là một vị Tiên Ông và Bồ Tát là hai phẩm chót của Tiên Phật. Đáng lẽ thế thường phải để mình vào phẩm tối cao tối trọng, còn Thầy thì khiêm nhường là thế nào. Vì vậy mà nhiều kẻ Môn đệ cho Thầy là nhỏ. Cười...!. Hạnh khiêm nhường là hạnh của mỗi đứa con, phải noi theo gương Thầy mới độ rồi Thiên hạ đặng. Các con phải khiêm nhường sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói buổi lập Thánh Đạo, Thầy đến độ rồi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội lỗi, đâu đến nhọc công Thầy. Ấy vậy, các con ráng độ kẻ tội lỗi là công lớn làm cho Thầy vui lòng hơn hết. Điều quan trọng hơn hết là Niệm danh Thầy để được giải thoát:

Trong Con đường Thiêng liêng Đức Hộ Pháp nói: “Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ khi đến độ Bàn Đạo, Bàn Đạo có hỏi về phương tận độ các vong linh nhân loại, thì có nói quả quyết như vậy: dầu cho có kẻ nào phạm tội đầy đầy mặt đất mà khi hấp hối rồi chỉ kêu lấy danh TA thì cũng đặng giải thoát.”

Lại một lần nữa, Đức Hộ Pháp có nói: “Hỏi thử tội tình của chúng ta đã làm trong kiếp sanh Đức Chí Tôn để trong phương pháp nói rằng: tội tình các con đầy đầy nơi mặt địa cầu này mà đến giờ chót các con biết kêu danh Thầy thì được Thầy đến cứu, Thầy đem Bí pháp giải thoát để trong tay các con đặng các con đoạt chơn pháp giải thoát đó vậy, kêu danh Thầy là “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”

Câu niệm này thay cho câu Lục Tự Di Đà, là câu “Nam Mô A Di Đà Phật” của thời xưa, nay Phật đã đến với danh hiệu CAO ĐÀI rồi. Giá trị câu niệm này sẽ là một điều màu nhiệm vô cùng cho người may duyên gặp Đạo.

2- Tại sao gọi là CAO ĐÀI ?

“Ngày nay Thầy mới đến lập một cái CAO ĐÀI 高臺 nghĩa là Đền thờ cao trọng hay là Đức tin lớn tại thế này (La haute Église ou plus grande foi du Monde) làm nên nền Đạo; lại mượn một sắc dân hèn hạ nhỏ nhứt của hướng Á Đông là An Nam ta, đặng cho trọn lời tiên tri “Đạo xuất u Đông”

道出於東 và cho trúng Thánh ý chịu lụy hạ mình của Thầy lập thành Hội Thánh, làm hình thể Thiêng liêng của Thầy hầu cầm cho đặng dùi trống Lôi Âm giục giọng truy hồn, nắm cho chặt chày chuông Bạch Ngọc đặng trôi hơi định tánh làm cho cả con cái của Thầy thức tỉnh, nhìn Thầy mà trở về quê cũ” (PCT)

3- Hiện tượng Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài

Chí Tôn lập Cao Đài để làm Tòa ngự của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến hồng trần này làm BẠN cùng người, hiệp cả loài người làm một.

Bởi “Đức Chí Tôn biết tình trạng nhơn loại đã đến mức tự diệt nhau nên Ngài đến tạo nền Chơn giáo của Ngài, tức nhiên ĐẠO CAO ĐÀI, cho nhơn loại gìn giữ phần hồn đặng định chuẩn thẳng cái sống của họ, đừng cho nó đến cảnh điên của nó, mà họ đến cảnh điên tức đến cảnh tự diệt. Đức Chí Tôn đến đặng cho hườn thuốc phục sinh đặng cho nhơn loại sống lại là Đạo đức tinh thần của Đức Chí Tôn tạo cho họ, ĐẠO CAO ĐÀI chính là cái sống linh hồn nhơn loại, bảo vệ tánh mạng tức nhiên Chơn thần của họ, đặng họ tránh cái nạn tiêu diệt.

Lời tiên tri trong sách “Ấu học Tầm nguyên” về sự xuất hiện của Đạo Cao Đài: trong quyển “Giác mê ca” mà tác giả là một Đạo gia có ghi lại đoạn văn sau:

Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ
Muôn đời còn tử phủ nêu danh,
Ba ngàn công quả đặng viên thành,
Mới đặng Thiên thơ chiếu triệu.

Đây có mục đích báo cho nhơn loại biết trước rằng chỉ có người hữu duyên mới gặp được Tam Kỳ Phổ Độ, hầu do theo chơn lý Chánh truyền ấy mà làm phương thoát tục mới mong trở về ngôi xưa vị cũ. Bởi Đạo Cao Đài là Tu nhập thể nên phải lập công bằng cách Phụng sự Vạn linh, mà phụng sự Vạn linh tức nhiên phụng sự Trời. Điểm tới đích là Niết bàn. Đạo Cao Đài nói là cảnh Thiêng liêng Hằng sống. Niềm tin hứa hẹn của Tam Kỳ Phổ Độ đã đến, đã ứng hiệp, nhất định không có gạt gẫm, nguy tạo. Phải lập cho được Ba ngàn công quả chính là phải tu chơn thực theo phương thức sau, mà sách Trang Tử nói: Chí nhân vô kỹ. Thần nhân vô công. Thánh nhân vô danh.

- Quên mình làm nên cho người, đạt (một số 0)
- Làm mà không tính công đạt (hai số 0)
- Làm mà không ham danh đạt (ba số 0)

3.000 công quả { - Chí nhân Vô kỹ (0)
- Thần nhân vô công (0)
- Thánh nhân vô danh (0)

Đây là nói lý: phải hiểu rằng: Đặt số 3 trước ba số (000) thành 3.000 công quả.

“Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ chiếu theo luật Thiên đình, Hội Tam giáo mở rộng môi Đạo Trời, ấy cốt để diu dắt nhơn sanh bước lên con đường Cực Lạc tránh khỏi đọa luân hồi và dụng Thánh tâm mà dẫn dân sanh, làm cho hoàn toàn trách nhiệm nặng nề của Đấng làm người, về bực nhơn phẩm ở cõi trần ai khốn đốn này”

4- Triết lý của Đạo Giáo:

Đức Hộ Pháp nói: “Các vị Giáo Chủ, lập giáo đều nương nơi một tinh thần của họ, tinh thần hữu định ấy có căn nguyên trong tinh thần của toàn nhơn loại. Họ chỉ lấy một thuyết trọng yếu đặng làm triết lý Đạo Giáo của họ, tỷ như:

- Thánh Giáo Gia Tô lấy TÂM làm căn bản,
- Lão Giáo lấy THÂN làm căn bản,
- Hồi Giáo lấy TÍN NGƯỠNG làm căn bản.

Mỗi Giáo lý đều có sở năng làm trung tâm điểm đặng vi chủ tinh thần của con người trong chỗ khuyết điểm của họ”.

“Có một điều Bản Đạo xét đoán lấy làm sợ sệt hơn hết là nền Tôn Giáo của Đức Chí Tôn lấy Tinh Thần làm căn bản. Hỏi vậy, tinh thần của nhơn loại hiện ở dưới quyền áp bức của văn minh vật chất, tinh thần ấy có đủ quyền năng tự vệ lấy họ chăng ?

Tinh thần họ có đủ lực lượng chiến thắng chăng? Nếu thoảng tinh thần của nhơn loại không quật khởi lên, tự quyết, tự chủ, tự định phận đặng mà phải chịu làm nô lệ cho văn minh vật chất, thì tương lai của Đạo Cao Đài sẽ ra sao? Mà chẳng những phải tự bảo vệ chiến thắng mà thôi, mà còn phải bảo vệ chơn tướng của đạo đức tinh thần của loài người trở mặt ra đối với tinh thần cường liệt của Chí Tôn, thì tương lai nơi mặt thế này sẽ như thế nào? Chúng ta cũng nên để có một câu hỏi. Có một điều ta nên để mắt nhìn coi Chí Tôn tạo hình thể nào đặng bảo trọng tinh thần đạo đức ấy. Ấy là một phương pháp ta nương theo đó đặng tạo dựng khối đức tin vững chắc bền bỉ vậy.”

5-Tôn chỉ cao thượng của Đạo Cao Đài là gì?

Đức Hộ Pháp nói: “Cái Tôn chỉ của Đại Đạo ngày nay là gồm cả ba nhà Đạo Chánh là Nho – Thích - Đạo. Chuyền cả ba Đạo ấy mà hiệp lại làm một, nên chi chúng ta tu Đại Đạo thì phải noi theo Tôn chỉ của Tam Giáo mà tập rèn tâm tánh. Nghĩa là phải nắm trọn:

- Tam tạng Ngũ Thường (Nho giáo)
- Vẹn giữ Tam qui Ngũ giới (Phật giáo)
- Luyện Tam bửu Ngũ hành (Tiên giáo)

Người mà gồm được cả ba thì là gân Thân, Thánh, Tiên, Phật vậy”.

Đạo Cao Đài là “Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi” cho nên có Tôn chỉ rõ rệt:

- Tín ngưỡng thì thờ Trời và thờ Người.
- Về Luật pháp thì Bác ái và Công Bình.

- Mục đích là đưa nhân loại tấn hoá trên con đường Chân- Thiện- Mỹ. Chung qui dầu ở nơi Tôn giáo nào cũng lấy TÂM làm gốc:

Tìm hiểu các nhà Tôn giáo đã dạy đời những gì, đó chính là Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ngày nay.

*-Thích giáo Phật Thích Ca làm Chương giáo, dạy:

- Tam qui Ngũ giới

- Minh tâm kiến tánh.
- Thật hành Bác-ái, Từ bi

*-Tiên giáo Đức Thái Thượng làm Chương giáo, dạy

- Tam bửu Ngũ hành.
- Tu tâm luyện tánh.
- Thủ cảm ứng chứng minh.

*- Thánh giáo Khổng Tử làm Chương giáo, dạy:

- Tam cương Ngũ thường.
- Tồn tâm dưỡng tánh.
- Lấy Nhân Nghĩa làm hành tàng.

TÓM LẠI:

Nho nói: Tồn tâm dưỡng tánh.

Tiên nói: Tu Tâm luyện tánh.

Thích nói: Minh tâm kiến tánh.

Thích nói: Từ Bi.

Nho nói: TRUNG THỨ

Tiên nói: CẢM ỨNG

Tiên nói: Bảo gương thủ nhất.

Thích nói: Vạn pháp qui nhất.

Nho nói: Chấp trung quán nhất

Cứ đôi câu đại khái đó thì hiểu biết nghĩa lý nào có khác chi? Nên Đức Thê Hà Tiên có bài thi rằng:

Tam giáo nguyên lai nhưt lý đồng,

Hà tu phân biệt các Tây Đông?

Tam hoa, Tam bửu, Tam tài lý.

Ngũ đức, Ngũ hành, Ngũ giới trung.

Nghĩa là: Tam giáo nguyên lai đồng một lẽ, không tất phân biệt khác nhau làm chi, xem như lời: Tam hoa, tam bửu, tam tài; Ngũ đức, ngũ hành, ngũ giới đều dùng chữ TAM, chữ NGŨ mà dạy đời. Vậy thì từ thuở xưa các Đấng Giáo chủ của Tam giáo đã công nhận Tam giáo y như một, mới có thuyết Tam Giáo đồng nguyên.

Vì lẽ đó mà Tiên giáo mới nói sự ra đời của LÝ LÃO TỬ là do Nàng NGỌC NỮ 玉女 mang thai lúc 8 tuổi, phải 72 năm sau mới nứt nách Mẹ ra chào đời, lúc đó Nàng 80 tuổi. Thật ra lý đạo cao siêu mầu nhiệm vô cùng, phải do theo lý Dịch mà giải:

Ngọc 玉 (5 nét) Nữ 女 (3 nét)

Thay vì nói:

- Trời có Tam bửu - Ngũ khí,
- Đất có Tam bửu - Ngũ Hành,
- Người có Tam Bửu - Ngũ Tạng

Thứ nhất từ lý này giải được: (3+5= 8) Ba lần như vậy để thấy rằng:

- Trời (Chí Tôn) có Bát quái
- Đất (Phật Mẫu) có Bát Cảnh Cung.
- Người nương theo Bát Chánh Đạo

3 lần 8 là 24 tức là 24 chuyến thuyền Bát nhã mà Phật Mẫu cho toàn linh căn đến trần này. Ngày nay ngôi Tiên Đạo đứng vào chánh trung, mà lý TAM THANH hiện rõ:

Thế nên: Màu vàng (Thái Thanh) tượng Phật đạo
Màu xanh (Thượng Thanh) tượng Tiên đạo
Màu đỏ (Ngọc Thanh) tượng Thánh Đạo.

Quả thật câu Kinh “Ánh Thái Dương gội trước phương Đông” Đạo cũng phát khởi từ phương Đông. Đạo trải qua nhiều thời kỳ, cũng nhờ vào Đức Phật Tổ (Tổ Sư), Đức (Thái Thượng) Lão Quân, Đức Khổng Thánh (Đức Ông), Giáo Chủ của Tam Giáo duy trì đến nay. “Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông”.

Tôn giáo quan trọng nhất là Tâm. Chính cái Tâm này mà Tam giáo làm gốc cho sự qui hợp. Ngày nay, Đạo Cao Đài Qui Tam Hiệp Ngũ, Vì: “Tam giáo là ba nền Đạo Chánh thừa nay, song bị tay phàm canh cải càng ngày càng xa Thánh giáo mà hóa ra phàm giáo. Thượng Đế lấy làm đau đớn, hằng thấy như sanh phải bị sa đọa tội lỗi, mặt kiếp chón A tỳ, nên nhứt định chuyển “Tam giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt”, chấn hưng Tôn giáo lại cho hoàn toàn rồi khêu sáng ngọn đèn thiêng liêng lên để dìu dắt bước đường cho kẻ có công TU HÀNH mà khỏi xây chân, lạc lối.

Ấy vậy, tất cả các yếu chỉ này làm tiêu chuẩn cho mọi hành vi. Cả Luật Pháp khuôn viên điều mục của ba nền Tôn giáo ấy từ buổi sơ khai có đủ phương diện, quyền năng dìu đời thống khổ. Như sanh trong thời kỳ Thượng cổ còn tính đức, biết giữ chơn truyền, chuẩn thẳng, qui củ của ba nhà: Thích- Đạo- Nho tức là Phật, Tiên, Thánh; nghĩa là phải làm lành lánh dữ, dưỡng tánh tu tâm, mới chung hưởng thái-bình, hạnh phúc”.

Tại sao Nàng Ngọc Nữ ăn phải trái LÝ chín?

Trên đã rõ lý Qui Tam Hiệp Ngũ rồi, mới thấy cái điều quan trọng như là ăn phải trái “Lý 李 (7 nét) tượng cho con người có thất tình, từ đó người phải tu hành mới đạt lý tự nhiên là lý Đạo, lý hư vô,...chín chứ không phải sống. Số 9 là bội số của số 3 làm căn bản cho các số. Như trên đã nói (3x8= 24). Rồi (3x24=72) mà (7+2=9). Bảy mươi hai là số của Thất thập nhị địa là số 72 quả địa cầu mà con người chúng ta ai cũng mang trong người cái Thất tình (số 7) mà lại ở vào Thế giới Nhị nguyên (số 2).

Nàng phải 80 tuổi mới sanh ra đời, tức nhiên người thông suốt được Bát Quái mới thấu triệt lẽ biến thiên của vũ trụ, lẽ dinh, hư, tiêu, trưởng của Trời đất. Qua câu “Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc hư” Số 8 là chỉ Bát Quái, Số 0 là Hư vô, là Niết bàn đó vậy.

(Nguyễn Lệ Thủy)

Cao Đài Đại Đạo Từ Điển Tầm Nguyên

Phật nói: Cho đi đừng hối hận, mất rồi đừng tiếc nuối

Ai cũng muốn sống thật hạnh phúc và trọn vẹn nhưng cuộc sống thường 8, 9 phần không như ý muốn. Vậy chúng ta phải sống như thế nào để khi từ già cõi đời vẫn cảm thấy hài lòng với chặng đường đã đi qua?



Sự lung linh của pháo hoa, sự điêu tàn của lá rụng, sự quay trở về với cát bụi khi kết thúc tiến trình của sinh mệnh là những hiện thực mà chúng ta bất lực không thể nào cải biến. Cũng như ngọn núi kia, cho dù có cao và hiểm trở tới đâu, vẫn không thể làm khó bước chân của những người muốn chinh phục khám phá.

Ai trong đời rồi cũng một lần cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, lòng không thôi cảm thấy chới với giữa dòng đời xô bồ, bản thể nhỏ bé đến cùng cực, có những lúc sống trong khoảnh khắc nhen nhóm ý nghĩ buông xuôi, tâm hồn gần như gục ngã, mất niềm tin, mất hy vọng, trước mặt chỉ còn là một khoảng không đen đặc, đầy đau đớn.

Có một câu chuyện đáng để chúng ta suy ngẫm:

“Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa. Nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo, ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất, thực ra đều hư vô như mây khói.

Trong lúc cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng vì biết rằng không thể sống lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng: “Bệnh của ông ngoài cách

này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông ba đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo”.

Vị tỷ phú về nhà, trong lòng phấp phỏng hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc: “Hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy 21 ngày”. Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng rồi ngã lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy... Trái tim ông bỗng thông thức, chưa bao giờ ông có được cảm giác thoải mái như bây giờ.

Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết: “Hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày”. Trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cặm cụi đi nhặt tôm cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi xúc động.

Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ ba: “Tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát”. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết, và lại cuốn đi... Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế, thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa”.

Trên thế giới không có sự lựa chọn nào là mười phần vẹn mười, tất cả những lựa chọn đều cần phải trả giá. Bạn không thể đồng thời có được sự lộng lẫy của mùa xuân và tràn ngập lá vàng của mùa thu. Bạn muốn chỉ có quyền thế có lẽ cần hy sinh tự do, bạn muốn chỉ có tiền bạc có lẽ cần phải hy sinh gia đình, bạn chỉ muốn theo đuổi công danh sự nghiệp, có lẽ cần hy sinh sức khỏe và gia đình. Con người sống trên cõi đời này là khổ, bởi vậy Phật dạy: “Cho đi đừng hối hận; mất rồi cũng đừng tiếc nuối”.

Kỳ thực, khi bạn mất đi một thứ gì đó là bởi vì thứ ấy chưa bao giờ thực sự thuộc về bạn, cho nên đừng quá nuối tiếc và theo đuổi nữa.

Kỳ thực, cuộc sống quá mệt mỏi là bởi vì phần nhỏ là do cuộc sống và phần lớn là do dục vọng, lòng tham và sự phàn nàn của chúng ta tạo ra.

Đừng để ngày hôm qua chiếm cứ quá nhiều ngày hôm nay của chúng ta.

Cuộc đời không phải mỗi lần cho đi đều có thể nhận được kết quả như ý muốn. Những thứ được coi là vốn có thường chỉ có thể đáp ứng một ham muốn nhất thời, chúng ta có thể đòi hỏi một cách tùy ý, toàn tâm để cho đi, tùy ý để hiển thị, cố ý để theo đuổi nhưng đừng chiếm hữu suốt cả cuộc đời.

Còn có một câu chuyện khác kể rằng:

“Có một người lữ hành, lúc đi dọc bờ của một con sông lớn đã nhìn thấy một bà lão đang vì muốn vượt qua sông mà buồn rầu. Trong lúc sức cùng lực kiệt, anh ta vẫn dùng hết sức lực của mình giúp bà lão qua sông; kết quả là sau khi qua sông, bà lão một câu cũng không nói đã vội vàng rời đi. Người lữ hành rất hối hận. Anh ta cảm thấy có vẻ như nỗ lực giúp đỡ bà lão là một hành động

không đáng giá bởi vì đến một câu “cảm ơn” anh ta cũng không nhận được.

Nào ngờ đâu, chỉ vài tiếng sau, lúc anh ta đã mệt tới mức không thể di chuyển, có một người thanh niên bắt kịp được anh ta. Người thanh niên này nói: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ bà nội của tôi, bà tôi dặn tôi mang những thứ này tới cho anh dùng”. Nói xong, người thanh niên liền lấy ra lương khô, tiếp đó cả con ngựa bên mình cũng đem tặng cho anh ta. Người lữ hành lúc này vừa kinh ngạc vừa vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của người thanh niên. Trong lòng anh ta bất giác hối hận vì đã vội có ý trách bà lão”.

Thông qua câu chuyện này, bạn hiểu được điều gì?

Đừng vội vàng yêu cầu cuộc sống phải cho bạn tất cả đáp án, đôi khi bạn cần phải kiên nhẫn mà chờ đợi. Cho dù bạn đứng trước thung lũng mà hét lớn thì cũng cần phải chờ đợi một lúc mới lại nghe được hồi âm kéo dài đó.

Cũng có nghĩa là, cuộc sống luôn luôn cho bạn câu trả lời, nhưng không lập tức đem tất cả nói cho bạn biết. Trong cuộc sống, bạn vốn nên cho đi đừng mong nhận lại; cho đi để cảm thấy tâm mình bao dung rộng lượng; không mong nhận lại để cảm thấy tâm nhẹ nhàng không gánh nặng, không tức giận nếu không được như ý muốn. Sự cho đi không mong nhận lại luôn làm tâm bạn thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất và hạnh phúc nhất.

Tuy vậy quy luật của cuộc sống vẫn là cho đi luôn có hồi báo. Hồi báo không xuất hiện ngay sau khi bạn cho đi, nhưng trong khoảnh khắc bạn không ngờ đến, một khoảnh khắc thích hợp nhất, một khoảnh khắc mà bạn cần nhất thì hồi báo sẽ xuất hiện, đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống mà có lẽ bạn chưa để ý tới.

Có những thời điểm, bạn cảm giác như mọi thứ đều chống lại mình, tưởng rằng mình không chịu đựng hơn được nữa, những lúc ấy hãy nhớ điều này.

Khi đối đãi với bản thân, chúng ta nhất định phải trân quý và đối xử thật tốt, bởi vì đời người không dài và thân người là khó được nhất.

Khi đối đãi với người khác, chúng ta càng cần phải trân quý và đối xử tốt hơn nữa, bởi vì nhân duyên kiếp này, kiếp sau khó gặp lại.

Trong lúc lơ đãng tình cờ gặp nhau có thể để lại cho ta nhiều điều, chỉ một lần tình cờ gặp gỡ đơn giản rồi bỏ qua cũng có thể để lại những ký ức không phai nhạt mãi trong lòng.

Hai người yêu thương nhau nhưng không thể ở gần nhau thì sẽ không thể đi cùng nhau. Đời người tưởng dài nhưng kỳ thực lại quá ngắn ngủi! Hãy quý trọng mỗi lần gặp mặt.

Tình yêu thương có thể khiến con người quên đi thời gian nhưng thời gian cũng có thể khiến con người quên mất tình yêu thương.

BM

(Nguồn: Internet)

PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn:
Hôn phu của Hiền Tỷ/Hiền Muội Nguyễn Thị Kim Hương ngụ tại
San Jose, CA, Hoa Kỳ là:

Trương Ngọc Sơn

Hội Trưởng Hội Đồng Hương Gò Công Bắc CA

Đã qui vị vào lúc 7.15PM ngày 4-3-2018 (nhằm ngày 17 tháng
giêng năm Mậu Tuất tại thành phố San Jose, CA – Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 68 tuổi

Chúng tôi xin chia buồn cùng Hiền Tỷ/Hiền Muội Nguyễn Thị
Kim Hương và ba cháu Kim, Ngân, Đức cùng tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các đấng Thiêng
Liêng ban hồng ân cho hương linh Trương Ngọc Sơn sớm được trở
về cõi Thiêng Liêng Hằng sống.

Thành kính phân ưu.

- *- Anh Nguyễn Quang Anh, vợ chồng và các con, San Jose, CA
- *- Anh Nguyễn Quang Hưng, vợ chồng và các con, Canada
- *- Chị Nguyễn Kim Thoa, vợ chồng và các con, Pháp
- *- Em Nguyễn Quang Liệt, vợ chồng và các con, Vietnam
- *- Em Quả Phụ, Lê Ngọc Liên, và các con, Vietnam
- *- Em Nguyễn Kim Loan, và con gái, San Jose, CA
- *- Em Nguyễn Quang Minh, vợ chồng và các con, San Jose, CA
- *- Em Nguyễn Kim Hoàng, vợ chồng và các con, San Jose, CA
- *- Em Nguyễn Kim Tiếng, Chồng ở Vietnam, vợ và con ở San Jose, CA

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:
Phu quân của Hiền Tỷ Therese Nguyễn Thị Mai ngụ tại San Jose,
CA, Hoa Kỳ là:

Ông Peter Trạt Nguyễn

**Cựu Thiếu Tá CSQG-VNCH
Phó Ty Cảnh Sát Quận 2 Sài Gòn
Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài**

Đã qui vị vào ngày 4- 2- 2018 (nhằm ngày 19 tháng 2 năm Đinh
 Dậu tại thành phố San Jose, CA – Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 81 tuổi

Chúng tôi xin chia buồn cùng Hiền Tỷ Therese Nguyễn Thị Mai và
tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu cho hương linh Ông Peter Trạt Nguyễn sớm được
hưởng Nhan Thánh Chúa

Thành kính phân ưu.

- *- **Hội Tương Tế Cao Đài**
- *- **Anh Chị Em đồng hương Tây Ninh.**